

TONO TAMTAM

Juli 2024



Scouting



tono

Scouting Tono-groep

tono 2024-06, uitgave 224



Hello, goodbye ...

Welkom!

Al een tijdje draaien Jacala (C. Spruit) en Bagheera (K van der Burgh) mee met de welpen. De groepsraad, het overlegorgaan van de leiding en daarmee het hoogste orgaan binnen de groep, heeft beiden nu officieel benoemd tot leid(st)er bij deze speltak, met alle rechten en plichten die hier bij horen.

Bagheera is bepaald niet onbekend; al eerder was zij leidster bij de scouts van de Scouting Tono-groep. We zijn blij dat zij, na een afwezigheid, weer terug is bij de groep.

Jacala is in mei 2014 welp geworden bij de Scouting Tono-groep. Van daar uit is hij doorgegroeid via de scouts tot de explorers. We zijn blij dat hij, naast de explorers, nu het stafteam van de welpen komt versterken.

Beiden van harte welkom!

Afscheid 🥲

Met de afsluiting van een prachtig scouting seizoen, hoort ook afscheid nemen. Meestal van jeugdleden die overvliegen naar de volgende speltak, maar dit keer ook van leiding.

Monica (Sterre) en Bram (Bas Bos) stoppen als leiding bij de Bevers. De afgelopen jaren hebben Monica en Bram zich enorm ingezet voor onze groep. Denk maar aan de wekelijkse opkomst, het commissiewerk en de weekendjes.

Hun inzet als vrijwilligers is van grote waarde geweest. Dankzij vrijwilligers, die hun tijd en energie investeren, kan een organisatie als de onze blijven draaien.

Gelukkig hoeven we geen definitief afscheid van hen te nemen. Monica en Bram blijven betrokken bij de Tono-groep in andere hoedanigheden, dus we zullen hen zeker nog regelmatig zien!

Volgend seizoen zal het leidingteam van de Bevers bestaan uit: Noa (Tono), Keet (Tono), Rozemarijn (Taize) en Stanley (Taize). Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij een van hen terecht of een e-mail sturen naar huppelveldkolonie@scoutingtono.nl.



Van de Bevers

Bijna vakantie

De vakantie staat weer voor de deur, dus de bevers bereidden zich alvast voor met een opkomst in vakantiethema, samen met de bevers van de Scouting Taizé.

Eerst moest natuurlijk de koffer worden ingepakt, en toen konden de bevers vertrekken naar Tunesië. Daar maakten ze zonnebrillen en speelden ze spelletjes die daar vaak worden gespeeld, zoals een spel waarbij ze door klappen moesten communiceren. Als laatste speelden de bevers kringtikkertje in Turkije. Toen dat afgelopen was was de opkomst bijna voorbij, dus de bevers haastten zich met het vliegtuig weer naar Nederland, precies op tijd om met hun ouders mee naar huis te gaan.

De opkomst daarna stond in het thema 'kunst', dus de bevers speelden standbeelden-tikkertje, gingen in het beverlokaal op zoek naar materiaal om kunst te maken, schilderden zelf iets moois voor Vaderdag, en gingen op zoek naar kunst in de wijk. Er werd heel veel moois gemaakt en gevonden, en stiekem hebben de bevers zelfs nog iets geleerd over kunst!

De volgende opkomst was een beetje anders dan normaal, want het was één van de laatste opkomsten van het seizoen, dus het was tijd voor het laatste uitje! De bevers zijn naar de Ontdekhoek geweest en hebben daar allemaal dingen ontdekt en gedaan. Ze maakten popcorn, roosterden koffie, maakten zeepjes, en bouwden dijken om water tegen te houden. Aan het einde van de dag waren de bevers zo moe dat ze in slaap begonnen te vallen in de auto, maar het was een geslaagde dag!

De laatste normale opkomst van het seizoen gingen de bevers eerst naar een voetbalveldje in de buurt van de Taizé-groep om "vies en lekkertje" te spelen, en daarna liepen we naar de speeltuin Fort Drakensteijn. De rest van de opkomst werd daar druk gespeeld.

Als laatste was er natuurlijk nog het WaterSpetterFestijn XXL-editie! Deze opkomst waren er allemaal spelletjes met water, dus het was nog even spannend of het door kon gaan vanwege het weer, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, en had iedereen een leuke dag. Er was trefbal, er werd geschoten met waterpistolen, en er waren een springkussen en een stormbaan geregeld. Het WaterSpetterFestijn werd dit jaar extra groots gevierd om het 90-jarig jubileum van de Scouting Tono-Groep te vieren, voordat we gaan fuseren met de Scouting Taizé.

Tot na de zomervakantie!



Samenwerkingsnieuws

De verschillende speltakken draaien inmiddels allemaal samen. De meesten zijn nu ook gewend aan de nieuwe opkomsttijden. Binnen de organisatie zijn we nu aan het kijken hoe we de ondersteunende structuren in gaan vullen. Denk hierbij aan het bestuur, materiaalbeheer, gebouwonderhoud, PR etc. Er is binnen een scoutinggroep heel wat te doen om de opkomsten op vrijdag of zaterdag mogelijk te maken.

Voor de vrijwilligers ligt er nu een concept hoe we een en ander in zouden kunnen richten. Uiteindelijk is het aan de gezamenlijke vrijwilligers hoe dit in te vullen, dus het concept zal besproken worden en, als de vrijwilligers dat willen, nog aangepast worden. Dan kunnen we ook gaan kijken naar de invulling van de verschillende functies en taken.

Een belangrijke rol zal hoe dan ook ingevuld worden door het ondersteuningsteam van ouders. Bij de Scouting Tono-groep heette dit het TO-team: een groep van ouders die hebben aangegeven op incidentele basis best wel eens te willen helpen met alle zaken die binnen de groep spelen. Dat kan zijn om eens een grote schoonmaak te houden in het gebouw, bij een bijzondere opkomst mee te helpen, op de dag zelf, maar soms ook al bij de organisatie - denk daarbij bijvoorbeeld aan het WaterSpetterFestijn of de kerstbijeenkomst.

Na de vakantie komt hier meer nieuws over.



Nieuwe naam en das

Tijdens het overleg in juni stonden een nieuwe naam voor de samenwerkingsgroep en een nieuwe das op de agenda. Met overtuigende meerderheden zijn deze inmiddels gekozen. Op zaterdag 7 september zullen de oudste jeugdleden van de verschillende leeftijdsgroepen overvliegen naar de volgende leeftijdsgroep, en tijdens die activiteit zullen we ook de nieuwe naam en das bekend maken. Tot die tijd houden we het nog even spannend.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan deze nieuwe dassen. Bij een fonds hebben we een aanvraag gedaan voor een bijdrage in de kosten van de nieuwe dassen. Mocht die aanvraag afgewezen worden, dan zullen we de ouders van de jeugdleden vragen zelf een nieuwe das aan te schaffen. Net als bij turnen en voetbal eens in de zoveel tijd voor een nieuwe turnpakje of tenue wordt gekozen, zal er bij ons een andere das komen. We zijn aan het onderzoeken hoe we voor een redelijke prijs zo'n 150 dassen kunnen bestellen. Een deel zal ook eigen naaiwerk worden. Mochten er nog ouder(s) zijn die mee willen helpen met dit naaiwerk, laat het dan even weten op samenwerking@scoutingtono.nl of samenwerking@taizegroep.nl. We kunnen deze hulp goed gebruiken!

Van de Welpen

Hallo allemaal!

In juni waren de welpen van Tono en Taizé aanwezig op het verjaardagsfeest van Ikki, Chikai, Lowietje en Phanoa. Er werden leuke spelletjes gedaan, ballonnen kapot getrapt en koek grgeten.

Schiedam hebben de welpen ook heel goed leren kennen door middel van een stadswandeling met allerlei vragen.

Ook werd er weer geleerd hoe een goed kampvuurtje te bouwen en met een zakmes om te gaan zonder jezelf in je vinger te snijden of andere onprettige dingen die er kunnen gebeuren met een (zak)mes. Boven het vuur werden natuurlijk marshmallows geroosterd en heerlijk opgesmikkeld.

Lasergamen hebben we ook gedaan in het Beatrixpark, wat erg tof was.

Er werden ook een paar welpen geïnstalleerd.

Door welpen van Tono werd juni afgesloten met een leuk weekendje: het Mysterie van de Tono express moest worden opgelost. Het mysterie is opgelost.

Groetjes uit de jungle



Lang zullen ze leven ...

In juli is het feest bij **Silas, Pieter, Saanvi, Jakup, Astrid, Kris, Martijn & Finn.**

En omdat er in augustus geen Tamtam uitkomt, feliciteren we ook alvast de jarigen van augustus: **Beren, Daniël, Job, Olivier, Elijah, Astrid & Joost (Prof. Plof)**

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Van de Scouts

Juni & juli

Voor de scouts ging de maand verder waar we gebleven waren: elke ploeg mocht zelf een opkomst verzinnen, voorbereiden én uitvoeren.

Als eerste was het de beurt aan de Panters. Hun opkomst moest binnen ofwel het activiteitengebied Samenleving of het activiteitengebied Internationaal passen. De scouts van de Panters begonnen met busjetrap om even op te warmen, gevolgd door een leuke speurtocht naar historische, internationale gebouwen die in het park opgehangen waren. Als hoofdspel speelden we Levend Stratego. De scouts ontdekten dat het best uitdagend is om een opkomst voor te bereiden en uit te voeren. De avond verliep prima, dus complimenten voor de Panters.

De tweede week van juni was voor de Zwaluwen. Daar snoepten we een stukje van 'hun' opkomst af door eerst de nieuwste scouts te installeren. Nadat de scouts van de Zwaluwen de opkomst over hadden genomen gingen we naar hun onderwerp. Als opdracht hadden ze meegekregen dat de opkomst in het activiteitengebied Sport & Spel moest passen. We gingen naar Fort Draekensteijn waar we een zeer groots ren- en jaagspel deden. Ook hier een geslaagde opkomst.

Na de eigen opkomsten vertrokken we met ongeveer de helft van de scouts naar Oudewater voor het Boerderijweekend. Elders in deze Tono Tamtam meer hierover.

Terug in Schiedam gingen de scouts de strijd aan tijdens "Heel Scouting Bakt, Kampvuur Editie". Elke groepje kreeg een Dutch Oven en het recept voor cake. Aan hen de uitdaging om een cake te bakken in de Dutch Oven op het kampvuur. Een zeer deskundige jury, de leiding, beoordeelde alle baksels om misbaksels van puur genot te onderscheiden. De ingrediënten konden bij de jury gehaald worden.

Waar het ene groepje in hoog tempo een cake wist te fabriceren had het andere groepje daar meer tijd voor nodig. En waar het ene groepje zelfs boven het lastige kampvuur een aardig egaal gebakken cake wist te produceren had het andere groepje een klein randje zwart aan de cake.

Uiteindelijk had elke groepje een mooie cake gemaakt. Misbaksels bleken er niet tussen te zitten. Toch kon er één winnaar aangewezen worden.

Als afsluiting van het seizoen deden ook de scouts mee aan het WaterSpetterFestijn, de XXL-editie om het 90-jarige bestaan van de Scouting Tono-groep te vieren.



Het komende seizoen bij de scouts

Bij de scouts kan en mag je zelf mee denken over het programma! De eerste opkomst zal vrijdag 30 augustus worden gehouden. Een van de dingen die we dan gaan doen is dat de scouts zelf input mogen leveren wat ze het komende half jaar willen doen. Denk daar thuis dus vast over na, schrijf het op zodat je het niet vergeet. Op 30 augustus horen we dan graag alle ideeën die jullie hebben. We zijn benieuwd!

Boerderijweekend

Eind juni vertrokken de scouts naar Oudewater om een weekend door te brengen op een echte boerderij. Al drie generaties lang is deze boerderij in handen van de familie Spruit, met momenteel Mathieu en Tamara als trotse boeren. Daarvoor was de boerderij via de oma van Mathieu al meerdere generaties eigendom van de familie Vergeer. Met 110 stuks melkvee, zo'n 40 stuks jongvee en 1.200 varkens is dit een middelgrote boerderij.

Na aankomst konden de scouts eerst hun slaapplekken in orde maken. We sliepen op de hooibalen in een halfopen schuur. Heerlijk in de buitenlucht dus. Na een lunch vertrokken we naar Oudewater om kennis te maken met de heksenwaag. Alle scouts werden hier officieel gewogen. Gelukkig bleken dat in vroegere tijden iedereen vrijgesproken zou zijn van het zijn van een heks. Na het avondeten werden de scouts gedropt tussen het boerenland en een natuurgebied in. De scouts besloten al snel via het natuurgebied hun weg terug te zoeken. Dat viel nog niet mee. Wel kwamen we na een kilometertje een uitkijktoren tegen. Hier zagen we vooral veel boerenland en twee dorpjes met de bekende kerktorens er in. Maar wat zou nu welk dorpje zijn? Na wat twijfelen en toch teruglopen werd een bruggetje over de brede sloot gevonden. Nu ja, bruggetje, meer een plank met een simpele leuning. Hiermee maakten we de oversteek naar de boerenlanderijen. Hier viel vooral het grote aantal luchtballonnen op waarmee we al snel omringd werden. Via het erf van een boerderij kwamen we op de weg van Woerden naar Oudewater terecht. Het was nog even gokken welke kant we op moesten, maar achteraf bleken we de juiste richting op gegaan te zijn en vonden na een drie kwartier lopen de juiste boerderij waar we nog even een kampvuurtje hielden.

De volgende ochtend stonden we rond 07:30 op zodat we nog even bij het melken konden kijken. Daar bleken we vrij laat te zijn, omdat echt de laatste 8 koeien in het melkhok stonden. Wel vertelde de boer dat er die nacht een kalf was geboren: een jongetje. De moeder werd dan ook apart opgehaald en apart gemolken zodat de biest aan het kalf gevoerd kon worden. Na het ontbijt konden we even kijken bij het voeren van het kalfje en hielden we de sportochtend. De middag was gereserveerd voor een bezoek aan het zwembad waarna we naar Schiedam vertrokken.

In de pers

Tijdens onze scoutweekenden en andere spannende activiteiten gebeuren vaak bijzondere dingen die niet onopgemerkt blijven door de media. Op onze website (scoutingtono.nl) kun je zien wanneer we genoemd worden in de krant, op de radio en soms zelfs op televisie. Heb je zelf iets over ons gezien of gehoord in de krant, op de radio of op tv dat nog niet op onze website staat? Laat het ons weten! Zo kunnen we het toevoegen aan onze verzameling.

Over het Scouts-weekendje op de boerderij zijn er in verschillende kranten artikelen verschenen: in het Nieuwsblad Schiedam stond een leuk artikel over dit bezoek, maar ook op de nieuwssites De Schiedammer Online en Rijnmondnieuws.nl

Nog wat bijzonderder is dat we als Schiedamse Scoutinggroep zijn genoemd in een artikel over dit weekend in De IJsselbode, de huis-aan-huiskrant van Oudewater.

Lees [hier](#) meer over ons weekend op de boerderij.



Waterspetterfestijn XXL

Negentig jaar geleden werd de Scouting Tono-groep opgericht. Nu ja, eigenlijk heropgericht na een eerdere, korte poging in 1921. Sinds 1934 kunnen meisjes, en sinds 1980 ook jongens, het spel van Scouting spelen. Om dat te vieren was dit jaar het WaterSpetterFestijn uitgebreid tot een XXL-editie.

Al op vrijdag verzamelden veel van de vrijwilligers zich om de glijbaan te pionieren. Aangezien de weersverwachtingen niet zo heel goed waren was dit een van de onderdelen die iets aangepast werden om minder nat te worden. Voor de glijbaan betekende dit dat er met een band van de glijbaan werd gegleden.

Zaterdagochtend verzamelden diezelfde vrijwilligers zich al om 09:00 uur om de rest van het WaterSpetterFestijn XXL op te bouwen. Rond 12:00 kwamen de jeugdleden binnen druppelen.

Na de opening werden alle kinderen in groepjes verdeeld en mocht per post het spel gedaan worden. Water overbrengen, de stormbaan doen, volleybal in de boomgaard, het springkussen, met waterpistolen raak schieten of op de drinkpost van een heerlijk portie poffertjes genieten.

Het weer bleek reuze mee te vallen en van de toch wel harde wind hadden we nauwelijks last. Daarmee werd dit een zeer geslaagde XXL-editie.



Tromgeroffel

Toewiet (Antoinette)



Dankjewel Noa (Wilma), voor het doorgeven van de trommel én het compliment over je Explorertijd. Fijn om te horen en het doet me goed.

Mijn naam is Antoinette Zwitserlood (stafnaam Toewiet). Een heele poos geleden ben ik bij de Tono-groep jeuglid, bestuurslid, Welpenstaf, Scoutsstaf en Explorerbegeleider geworden. Rond het jaar 2000 ben ik gestopt bij de groep, maar niet met Scouting. Bij Regio Maasdelta was ik al lid van het programmateam Explorers en dat ben ik toen gebleven. Na heel veel jaartjes regio-werk ben ik in 2020 teruggekeerd op het oude nest van de Tono-groep.

Eerst ter ondersteuning van de Scoutsstaf, totdat Megan, Darko en Ira over mochten vliegen naar de Explorers en Femke vanaf een andere groep bij de Tono-groep naar binnen vloog. Er was op dat moment Explorerbegeleiding nodig en Lukas (Chil) en ik zijn dit samen gaan doen. Nu nog steeds met veel plezier.

Het leukste bij Scouting vind ik de opkomsten met de jeugdleden en (grote) activiteiten bedenken, zoals een hike uitzetten of geocaches maken. Dit doe ik nog steeds bij de Regio voor de Explorers. Maar ik vind het ook heel gezellig om na de opkomst nog wat te kletsen of rond het kampvuur te hangen met de rest van mijn "zaterdagfamilie". Bij de Tono-groep, maar ook bij andere Scoutinggroepen in Schiedam of de regio. Veel van mijn oudste vrienden heb ik leren kennen bij Scouting, zo ook mijn partner Rob, 44 jaar geleden bij de stam van de FLG. Naast Scoutingactiviteiten, ben ik graag met Rob op vakantie en aan het geocachen. Het liefste mooie wandel multicaches in het buitenland of spannende puzzel geocaches en nachtcaches, waarvan we hopen de eindbestemming te kunnen vinden.

Sinds 2015 werk ik 4 dagen per week in de wijk Noordrand, bij het wijkondersteuningsteam (WOT). Het WOT werkt in opdracht van de gemeente Schiedam en geeft onder andere uitvoering aan de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De medewerkers in het WOT worden geleverd door verschillende organisaties. Mijn moederorganisatie, MEE Rotterdam Rijnmond, is er daar eentje van. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk en ik werk zo'n 35 jaar voor deze organisatie.

Bij het WOT is het mijn taak om Schiedammers te ondersteunen, die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben om weer zelfstandig(er) te worden. Als de situatie ingewikkelder is en inwoners structurele ondersteuning nodig hebben, neem ik de rol van doorverwijzer op me, zodat zij de intensieve hulp kunnen krijgen die nodig is. Het is heel afwisselend werk en geen dag is hetzelfde of verloopt zoals gepland in m'n agenda.

En zo gaat het ook bij de Scouting: nooit saai en altijd weer een kans om (van elkaar) te leren, flexibel te zijn, een nieuw plan te bedenken, initiatief te tonen en vaardigheden in te zetten op momenten dat dit passend is en gevraagd wordt. De nieuwste uitdaging is nu natuurlijk: de samenwerking tussen de Taizé- en de Tono-groep. Spannend om van dichtbij te mogen meemaken hoe dit vorm gaat krijgen.

Genoeg op de trommel geslagen. Ik ga 'm gauw doorgeven aan Martijn! Hij is Roverscout en materiaalmeester bij de groep. Lekker bezig en dat mogen alle lezers weten.



Van de Explorers

Nieuws van de Explorers

7 juni Kampbespreking Taizé Explorers en De Hunt.

De kampcommissie van het Taizé-Explorerkamp heeft de organisatie rond en deelt de resultaten met een mooie duidelijke PowerPoint presentatie. Nog 6 weken en dan wordt het echt! En alsof dit nog niet spannend genoeg is, gaan de Explorers vanavond ook nog meedoen aan De Hunt.

Dresscode: das. Maar wel voor de ogen, zodat de Explorers niet kunnen zien waar ze door de hunters naartoe gebracht worden. Het blijkt Maassluis, in de buurt van LIDL Westeinde. Vanaf hier slaan de Explorerteams -met stafkaart- op de vlucht. Hun missie: naar LIDL Rembrandtlaan en in tussentijd uit handen blijven van de 6 achtervolgers (begeleiding, oud-begeleiding en staf). De Explorers verplaatsen zich lopend, de hunters met de auto of op de fiets. Toeter? Dat wordt instappen voor de Explorers en een stukje terug naar het noorden. Fietsbel? Dit gaat tijd kosten, want deze hunters hebben zoekplaatjes, een gehusselde Rubik's cube, een quiz of luciferraadsels. Een super actieve opkomst, waarbij het een paar teams lukt om binnen de tijd het einddoel te bereiken. Een blijvertje!



11 juni Weekendbespreking Tono Explorers

We weten inmiddels dat we naar Scouting labelterrein St. Walrick in Overasselt gaan. Vanavond spreken we af hoe wijzelf en onze spullen er gaan komen en kiezen we activiteiten uit die binnen ons budget liggen. De Explorers maken een begroting en stellen de prijs vast van hun weekendje. Het opgaveformulier wordt gedeeld met de ouders en de materiaallijst is verstuurd naar de materiaalmeesters van de Tono-groep. Binnenkort gaan we verder met het plannen en reserveren van de activiteiten.

14 juni Masterchef

De Explorers ontvangen in de week voor de opkomst een bijzondere uitnodiging: Aankomende vrijdagavond is de Masterchef opkomst! Dit is een individuele kookwedstrijd tussen jullie. Zorg ervoor dat je 15 happen bereidt, zodat iedereen van elkaar kan proeven. Wat je maakt bepaal je zelf, maar denk eraan dat je wordt beoordeeld op originaliteit, aantal ingrediënten, presentatie, smaak en uiteraard hygiëne!



Wat gaan we doen?

13 juli t/m 25 aug
19 t/m 22 juli
30 aug

Zomervakantie
Explorer-weekend
Eerste opkomst na de zomervakantie

Je doet zelf boodschappen en betaalt deze ook zelf. Je mag thuis het één en ander voorbereiden, maar zorg ervoor dat je hier ook nog wat van de bereiding kan laten zien. In principe neem je zelf alle benodigdheden mee om je gerecht te bereiden, tenzij het niet mee kan nemen (zoals een oven of een friteuse) of niet hebt, dan kan je vragen of wij het hebben bij de Tono (doe dit dan voor donderdagavond). Tot vrijdag!

De Explorers showen hun culinaire talent: met iets origineels of een ingewikkeld recept. Of ze kiezen iets bekends, lopen minder risico en hopen op een perfecte uitvoering. Alles om indruk te maken op de jury! Dan gaan we proeven en beoordelen we elkaars hapje of drankje. Met een gouden, zilveren en bronzen Masterchef sluiten we dit verrassende avondje af. We zijn onder de indruk geraakt van zoveel creativiteit en inzet van onze toppertjes.

21 juni Tosti-avond

Vanavond hoeft er niet zo veel: tosti's maken, in een tosti-apparaat of boven een vuurtje. Potje Weerwolven en dat is het. Ook heel lekker.

28 juni Filmavond

Vanavond is de helft van de Explorers aanwezig, dus houden we het simpel: een filmavond. De fauteuil en de banken komen het lokaal uit.

Grappige film, zakken popcorn en chips erbij, limonade en lekker chillen op deze warme avond.



Vrijwilligersbbq

Elke week zijn de stafleden van de leeftijdsgroepen druk in de weer. Ook het bestuur is wekelijks bezig hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast zijn er allemaal andere vrijwilligers meer op de achtergrond bezig te zorgen dat elke weekend dat leuke Spel van Scouting gespeeld kan worden.

Het is dan ook een goede traditie om het seizoen af te sluiten met een barbecue voor iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de groep. Van de moeder die de dassen naait tot de vrijwilliger die elke zaterdag leiding geeft aan bijvoorbeeld bevers of welpen, van de vrijwilliger die regelmatig het gras maait rond het gebouw tot de klusser die kleine reparaties uitvoert aan het gebouw: iedereen wordt met de bbq bedankt voor haar of zijn inzet.

In verband met de matige weersverwachting werd de bbq dit jaar niet in de boomgaard gehouden maar op het pleintje op onze locatie aan de Sweelincksingel. Met zo'n 40 vrijwilligers (lang niet iedereen kon er bij zijn) genoten we van een heerlijk hapje, praatten we bij over het afgelopen seizoen en maakten vast plannen en afspraken voor het komende seizoen.

En na afloop van de barbecue zette het feest zich binnen voort: er was gezorgd voor een groot scherm, zodat men ook gezamenlijk naar de voetbalwedstrijd van Oranje kon kijken.

Ook vanaf deze plek voor iedereen die zicht heeft ingezet voor de Scouting Tono-groep of de Scouting Taizé-groep: bedankt!

