

TONO TAMTAM

Juni 2024

Babynieuws!

Op 23 mei zijn Lisa (scoutsleiding) en Jeroen (To-team) ouders geworden van een prachtige dochter!
We wensen hen vanaf deze plek veel geluk toe met zijn drietjes!

Scouting



tono

Scouting Tono-groep

Tamtam 2024-05, uitgave 223



De Tamtam voor iedereen

Sinds 1989 verschijnt de Tono Tamtam voor de leden van de Scouting Tono-groep en hun ouders/verzorgers. Vanaf deze uitgave sturen we de Tamtam ook naar de leden van de Scouting Taizé-groep. Zo zorgen we dat alle ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de beide groepen. Niet alleen voor de leeftijdsgroep(en) van hun eigen kind, maar om ook eens wat te lezen over de andere leeftijdsgroepen en om nu juist eens te horen wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt door onze vrijwilligers om elke week Scouting mogelijk te maken voor uw kind.

Als we verder gaan op het pad van steeds meer samenwerking en uiteindelijk de fusie, waartoe beide groepen de intentie hebben uitgesproken (onder bepaalde voorwaarden), zal op een zeker moment ook de naam van deze nieuwsbrief gaan veranderen om aan te sluiten bij de naam van de fusiegroep. Tot die tijd houden we voor de eenvoud nog even de oude naam aan.

Misschien is dit ook het moment om even op te merken dat de Tono Tamtam al sinds 1997 door dezelfde redactie wordt gemaakt. Al 27 jaar maakt Manta de Tono Tamtam.

“Vroeger” was de Tamtam een boekje, dat 4 keer per jaar uitkwam, en door een 3-koppige redactie werd gemaakt, waarvan Manta 1 van de leden was.

In 2002 stoppen de andere twee redactieleden ermee en vanaf dat moment werd de Tamtam een (ongeveer) maandelijkse nieuwsbrief, die zijn huidige, kleurrijke vorm in 2020 kreeg.

Dat heeft Manta al die jaren alleen gedaan, totdat dit jaar de redactie is versterkt met Duif. Als groep kunnen we alleen maar ontzettend trots zijn op zulke vrijwilligers! Dezelfde redactie zal zich nu in gaan zetten voor de samenwerkende groepen. Vanaf vandaag ook voor de ouders/verzorgers van de Scouting Taizé-groep: veel leesplezier!

En voor de geïnteresseerden: in het archief op de website kun je de oude Tamtams nog teruglezen:

<https://www.scoutingtono.nl/actueel/groepsblad>



Van de Bevers

Bevers in Hotsjietonia!

De afgelopen maand van de Bevers had één groot thema: Hotsjietonia, en de mensen die daar wonen! De eerste week gingen de bevers namelijk allemaal spelletjes spelen met de verschillende figuren die hun leiding zijn, om zich weer te herinneren wat hún favoriete dingen zijn om te doen. Zo speelden ze 'ik ga op reis en ik neem mee' met Sterre, omdat Sterre ervan houdt de hele wereld over te reizen. Met Bas Bos bouwden ze een hut, want Bas Bos is graag lekker buiten bezig, en omdat Noa van chillen houdt, werden de hutten na het bouwen gebruikt om lekker in te relaxen. Als laatste maakten de Bevers bloemen met Keet, want haar favoriete ding is knutselen, en ze houdt van veel kleurtjes om zich heen!

Het weekend daarna zou eigenlijk het groepsweekend zijn, maar dat ging helaas niet door, dus er was die week jammer genoeg geen opkomst.

Maar de week daarna waren de Bevers weer helemaal terug, en gingen ze weer verder met de bewoners van Hotsjietonia, deze keer om een Beverbadge te verdienen. Rebbel is geen leiding bij de Bevers, maar ze woont wel in het dorpje, en haar favoriete activiteit is in het bos wandelen, en ze houdt ervan om dieren te helpen.

Dus om haar Beverbadge te verdienen gingen de Bevers aan de slag met routes en dierspelletjes. Om alvast wat energie kwijt te raken begonnen we met Hollandse Leeuwen, een renspeel dat natuurlijk helemaal in het thema dieren past! De scouts hadden de vrijdag voor onze opkomst een parcours in elkaar gepioneerd, waar de Bevers als aapjes overheen konden klimmen. Er was een slackline om overheen te balanceren, een paal om overheen te lopen, een net waar je langs moest klimmen, en uiteindelijk een glijbaan om het parcours te eindigen. Als laatste vonden de Bevers een stapel foto's die een paar dieren hadden gemaakt om de weg ergens naartoe terug te vinden. Door de foto's te volgen kwamen ze uiteindelijk bij de speeltuin uit, en toen was de opkomst alweer voorbij.

Maar een beverbadge is natuurlijk niet maar één opkomst, het zijn er drie, dus de week daarop gingen we gewoon verder met de Rebbel-badge. De Bevers deden dieren na bij schipper mag ik overvaren en levend memory, en daarna maakten ze handpoppetjes om samen een verhaal te vertellen. Als laatste speelden ze dierenbingo. Dit was helaas ook de laatste opkomst dat Felix bij de Bevers was, we zullen hem missen, maar hopelijk zien we hem nog eens!

De laatste opkomst voor de Rebbel-badge speelden de Bevers nog wat renspelletjes, zoals Kat en Muis, en Ratten en Raven. Ze knutselden ook slangen, en we hebben allemaal verschillende soorten gezien: dik en dun, lang en kort, in alle kleuren van de regenboog! Als allerlaatste voordat ze de badge verdiend hadden hielpen de Bevers Rebbel om haar puzzelstukjes te verzamelen, en daarna met de puzzel in elkaar zetten. Het was een plaatje van Rebbels lievelingsplek, het dorpje Hotsjietonia, waar al haar vriendjes wonen! Nu hebben de Bevers dus de Rebbel-badge verdiend, om te laten zien dat zij, net als Rebbel, heel erg van dieren en het dorpje Hotsjietonia houden. Tot de volgende keer!



Tromgeroffel

Noa



Dankjewel Femke (Marala) voor het doorgeven van de trommel! Ik ben dus Wilma, 18 jaar oud en ik ben ongeveer 2 jaar leiding bij de bevers. Bij de bevers word ik Noa genoemd. Noa is een karakter uit het dorp Hotsjietonia. In dit dorp wonen naast Noa nog meer verschillende karakters zoals Bas Bos en Keet Kleur. Noa staat bekend om haar luisterend oor. Ze staat altijd voor iedereen klaar en kent iedereen uit Hotsjietonia. Ze kan er heel erg van genieten om in haar vrije tijd lekker te relaxen en een boek te pakken. Elke zaterdagmiddag sta ik 2 uurtjes

voor een gezellige, drukke en enthousiaste groep! Al sinds mijn 6e zit ik op scouting en nog steeds geniet ik er enorm van! Ik begon bij de bevers bij de Allart van Heemstedegroep in Vlaardingen. Hier heb ik het vele jaren naar mijn zin gehad maar na de padvindsters (scouts) had ik het daar steeds minder naar mijn zin en ben ik over gestapt naar de Tono. Ik sta nu sinds 2021 ingeschreven bij de Tono (dus alweer 3 jaar, de tijd vliegt!) en ik vind het nog steeds ontzettend leuk en gezellig! Eerst heb ik 2,5 jaar bij de explorers gezeten. Hier deden we zelf onze opkomsten organiseren en was het eigenlijk elke week wel een feest! Na mijn eerste jaar bij de explorers, ben ik gaan kijken bij de bevers. Ik heb een aantal weken meegekeken en nu heb ik helemaal mijn plek gevonden in de groep! Sinds een paar weken ben ik de penningmeester bij de bevers. Het leidinggeven vind ik niet alleen erg leuk om te doen, ook leer ik er veel van! Het leukste moment bij de bevers vond ik het optreden bij de Tono Got Talent! Ik ben zaterdag niet alleen bij de bevers te vinden, ook ben ik zaterdagavond bij de stam. Bijna elke zaterdagavond koken we met z'n allen om vervolgens daarna een film te kijken of spelletjes te spelen. Één en al gezelligheid dus! Elke maand organiseren 2 stamleden een actieve opkomst. Wat ik het leukste vind wat ik heb gedaan bij de Tono is denk ik het vrijwilligersweekend! Dat was echt één groot feest! Buiten scouting heb ik natuurlijk ook nog dingen te doen. Naast scouting volg ik de opleiding verpleegkunde bij het Zadkine in Spijkenisse. Mijn doel is om later als oncologieverpleegkundige te gaan werken in het ziekenhuis. Maar ik sluit ook niet uit dat ik later op de kraamafdeling sta. Ik heb het enorm naar mijn zin en kan echt niet wachten totdat ik als gediplomeerd verpleegkundige het ziekenhuis in loop! Verder ben ik veel in de natuur te vinden. In vakanties ben ik veel op de Veluwe en dan specifiek in Ermelo. Sinds een aantal maanden hebben mijn ouders daar namelijk een stacaravan. Met mijn camera en nachtkijker ga ik in de avond op pad om wild te spotten! Voor nu geef ik de trommel door aan Antoinette (Toewiet). Ze is leiding bij de explorers een heeft ervoor gezorgd dat mijn tijd als explorer een onvergetelijke tijd was!



Van de Welpen

Hallo allemaal!

De Welpen hebben in mei weer een hoop beleefd.

Zo hebben ze zwerfstenen geverfd om op 4 mei mensen een hart onder de riem te steken. En is er door de welpen nagedacht over nieuwe das en groepsnaam. Met de dodenherdenking zelf zijn er ook een aantal welpen aanwezig geweest.

18 mei was voor de welpen een bijzondere dag. We zijn vast samen gaan draaien met de welpen van de Taizé-groep. Daarvoor moesten er nieuwe welpen-namen worden uitgedeeld. En iedereen verdeeld over de nesten. Er is nu zelfs een zesde nest bij, het roze nest. Ook was er die opkomst ruimte om punten te verdienen voor de nestwedstrijden.

De welpen sloten mei af met ruim 200 andere welpen met de Jungle-dag van de regio.

Op naar nieuwe avonturen in juni.



Twee violen en een trommel en een fluit ...

In juni zijn er een hoop mensen jarig! FEEST bij Chikai, Sebastiaan/Duif, Bas Bos, Jayhnoah, Lowie, Connor, Angelina & Ivy

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!



Van de Scouts

In mei zijn de scouts met veel variatie in het programma bezig geweest. De maand begon, hoe kan het ook bijna anders, met een programma rond de bevrijding en dodenherdenking. Door de vakantie was er maar een handvol scouts, maar daarmee was het programma niet minder leuk. Ook ontwierpen de scouts een das voor als de beide groepen gaan fuseren.

Op de locatie Sweelincksingel pionierden we half mei een hindernisbaan. In groepjes werden verschillende onderdelen gemaakt. Natuurlijk moesten de scouts die ook nog even uitproberen. De volgende dag werd de hindernisbaan ook gebruikt door de bevers, die hier heel erg blij mee waren. Ze hebben zelfs een klein bedankje ingesproken voor de scouts!

Eind mei was het, op verzoek, tijd om per ploeg zelf een programma te gaan bedenken. We begonnen de opkomst met een potje voetbal. Per ploeg werd er daarna een eigen programma gemaakt: daarin moeten de opening zitten, de activiteiten en het sluiten. Omdat wij denken dat scouts heel wat kunnen, verdelen we de activiteitengebieden onder de ploegen. De opdracht is een van de activiteitengebieden uit te kiezen en in het programma te verwerken. Als afsluiting spelen we nog Tonnetje Gif.

Op de laatste vrijdag van de maand is het dan aan de ploeg van de Wolven om hun eigen programma uit te voeren. Zij kozen voor "Uitdagende scoutingtechnieken". Als start na de opening is er een spel waarbij een aantal afbeeldingen van knopen verstopt zijn die gezocht moeten worden. We hebben hierbij de hulp van 10 welpen die na de zomervakantie gaan overvliegen en vanavond alvast een keertje komen kijken. Met 27 kinderen spelen we hierna Levend Stratego waarna we marshmallows gaan roosteren boven het kampvuur.

De komende maand is het aan de Panters en de Zwaluwen om hun programma uit te voeren.



Whatsappgroepen scouts

Voor de scouts zijn er twee WhatsApp-groepen: één voor de ouders/verzorgers en één voor de scouts zelf. Beide zijn vooral bedoeld voor de korte vraagjes die ouders of scouts even snel aan de leiding willen stellen. Ook delen we foto's die tijdens de opkomst gemaakt zijn in deze groepen. Ook sturen we in de loop van de week even de herinnering op welke locatie we de vrijdag opkomst hebben.

Via de WhatsApp-groep voor de scouts kunnen de kinderen zelf afspraken maken om met elkaar mee te rijden of zaken afspreken voor de opkomst. Via de appgroep voor ouders/verzorgers kunnen ouders niet alleen even een korte vraag stellen maar ook afspreken dat kinderen met elkaar mee rijden als er een keer een opkomst is op een andere locatie. Beide appgroepen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor uitgebreide discussies of "smalltalk"; daarvoor kunt u beter direct contact opnemen met degene waar u mee wilt communiceren.

Vanuit de AVG-wetgeving (privacy) mogen wij niet zo maar telefoonnummers aan deze groepen toevoegen. Wel mogen we een uitnodigingslink versturen waarmee jij of u zichzelf aan de appgroep toe kan voegen.

Zit jij of u nog niet in deze handige appgroep, laat het dan even weten via (een appje aan) 06-42506931, dan sturen wij de aanmeldlink.

Afscheid of tot ziens?

Op 24 mei heeft Lyncis (Cynthia Spaan) afscheid genomen bij de scouts. Ze is druk bezig te verhuizen naar Limburg. De laatste tijd kon ze helaas al niet zo vaak meer komen. Tijdens de opkomst heeft zij getraakteerd en afscheid genomen van de scouts, en we zullen haar helaas missen... of toch niet? Lyncis heeft namelijk wel aangegeven het zo naar haar zin te hebben bij de scouts, dat ze gaat kijken hoe het allemaal loopt in haar nieuwe baan. Mocht ze dan weer regelmatig in Schiedam zijn voor een bezoek aan haar ouders, dan overweegt ze om toch af en toe weer mee te komen doen bij de scouts. Wij houden onze vingers nog even gekruisd en hopen hier zeker op.



Van de Explorers

Nieuws van de Explorers

3 mei

Volgend jaar gaan we samen, maar dit jaar nog apart: in de zomer reizen de Taizé-Explorers per trein naar Slovenië en hebben de Tono-Explorers om verschillende redenen gekozen voor een lang weekend weg. Meer is er niet bekend, vandaar dat we vanavond bij elkaar zijn gekomen om in elk geval het "Waar?" van onze trip te beantwoorden.

De Explorers spreken hun voorkeur uit voor een kampeerterrein in Duitsland: Jugendzeltplatz Dreistegen, vlakbij het stadje Monschau. Verder is er een lijst activiteiten bedacht om 14 dagen mee te kunnen vullen. We gaan afwachten of er een plekje vrij is voor ons. Daarna kunnen we verder denken over "Wat?" we precies gaan doen en "Hoe?" er te komen.

4 mei

Explorers en een paar Roverscouts van de 4 Schiedamse Scouting-groepen en leden van het Zeekadetkorps Schiedam zijn ook dit jaar door de VNFG uitgenodigd om actief deel te nemen aan de Dodenherdenking bij het monument aan de kop van de Plantage. Onze Explorers staan als vlaggenwacht, maken deel uit van de jeugd-erehaag of zijn aanwezig als reserve of belangstellende. Een hele eer en wat zijn we trots op onze Explorers, die met z'n allen, helemaal als vanzelfsprekend, deze belangrijke taak op zich genomen hebben.



10 mei

Het is een zachte lenteavond en de boomgaard is net gemaaid. Perfect om te gaan boogschieten. Binnen in de boerderij is het net zo avontuurlijk, want daar staan twee groepen Explorers elkaar in het schemerdonker naar het leven met verschillende laser-games. Wie wil, wisselt van activiteit. Op het laatst zijn we allemaal in de boomgaard en hangen we in een boom of in het gras. We kletsen wat over school en de eindexamens die bijna beginnen voor een paar Explorers. Nu al bijna te spannend, maar er is ook vertrouwen dat het gaat lukken.



Wat gaan we doen?

22 & 23 juni	Scouts Boerderijweekend
28 t/m 30 juni	Welpenweekend
6 juli	Waterspetterfestijn
6 juli	Vrijwilligersbbq
6 juli	Laatste opkomst voor de zomervakantie
13 juli t/m 25 aug	Zomervakantie
19 t/m 22 juli	Explorer-weekend
31 aug	Eerste opkomst na de zomervakantie

17 mei

De viltstiften komen op tafel en we starten met het ontwerpen van een nieuwe das, voor als onze groepen samen zouden gaan. Een regenklusje, want zodra het droog is lopen we het Beatrixpark in voor een gezellig potje levend stratego. Team rood vindt de vlag van de tegenpartij, maar weet 'm niet naar de eigen thuisbasis te brengen. De vlag wordt dus opnieuw verstopt. Team blauw vindt geen vlag, maar veroverd wel de meeste kaartjes. Wie heeft er nu gewonnen? De Explorers gunnen elkaar de eer, dus iedereen is vanavond winnaar.

24 mei

Wat bijna nooit gebeurt: de Explorers zitten laag in hun energie en zitten er wat sloom en hangerig bij. De oorzaak? Schoolwerk, eindexamens en de regenbui waar ze net doorheen gefietst zijn om op tijd bij de opkomst te komen. Er staat pionieren op het programma, maar het blijft stortregenen. Nu zijn Explorers zeker niet van suiker, maar het idee voor vanavond is om slechts een vlot te bouwen, niet om er meteen op weg te drijven. En doornat en koud worden is nu niet handig, met nog meer examens of toetsen voor de deur. Gelukkig heeft Sebas met zijn vooruitziende blik wat leuke gezelschapsspelletjes meegenomen. De Explorers spelen Saboteur en Fluxx en hebben een rustig droog avondje.

31 mei

De Explorers zitten met verf, kwasten en penselen in de aanslag voor een Bob Ross workshop. Beamer erbij en starten maar! De schilderdoeken worden gevuld met een waterpartij, wat boompjes, een houten bruggetje en nogal wat "happy little accidents". Vanavond is er dus niets fout gegaan en het is heel leuk om te zien hoe de Explorers stuk voor stuk - en soms tot hun eigen verrassing - een mooi kunstwerk weten te maken. Dit opkomst- idee houden we erin!

De Tono-Explorers kunnen niet op het kampeerderrein bij Monschau terecht en ook de twee Duitse alternatieven zitten vol. Een zoektocht langs de Nederlandse Scoutingterreinen levert wel iets op: de beheerders van Gilwell Sint Walrick zijn zo vriendelijk om een groot veld op te splitsen. Komende maand gaan we in de omgeving van Overasselt en Nijmegen activiteiten uitzoeken. Of toch nog een dagje Duitsland?

Hoera, we gaan!



Samenwerking Tono - Taizé



Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan meer en meer samenwerking. De explorers en scouts hielden al hun opkomsten als één onderdeel. Sinds mei draaien nu ook de welpen samen. Dit is eigenlijk niet helemaal wat we willen: er zijn genoeg welpen om er twee onderdelen van te maken, maar met de huidige aantallen vrijwilligers lukt het nog even niet om twee stafteams samen te stellen. De uitdaging voor de nieuwe fusiegroep wordt om zo'n leuke groep voor vrijwilligers te worden dat we genoeg, kwalitatief goede, vrijwilligers aan kunnen trekken dat we op termijn wel naar twee welpengroepen toe kunnen. Ook de bevers zullen samen gaan draaien. Er wordt nog druk over nagedacht hoe dit precies uit te voeren. Met name de opkomsttijd is nog punt van overleg.

Tegelijkertijd zijn de eerste stappen genomen om ook de ondersteuningsniveau's samen te voegen. De verschillende besturen hebben al vergaderd met alle betrokkenen samen: dan gaat het om vier besturen, aangezien beide groepen zowel een groepsbestuur hebben voor de spel- en vrijwilligerszaken, als een stichtingsbestuur voor de financiële zaken en roerende en onroerende goederen. Het voorstel zal worden om ook in de nieuwe opzet uit te gaan van een duaal bestuur: een groepsbestuur voor spel- en vrijwilligerszaken en een ondersteunende beheersstichting die de materiele en financiële kant onder zijn hoede neemt.

Vanuit die besturen zijn verschillende teams aan het nadenken over verdergaande samenwerking: de materiaalbeheerders van beide groepen buigen zich over het beheer en uitgifte van materialen, er wordt gekeken naar de financiën en hoe de financiële afspraken samen te laten komen, en het ouderteam. Daarmee zijn nog lang niet alle afspraken gereed voor samenwerking, maar er worden voortdurend belangrijke stappen gezet.

Ook start er een belangrijke commissie: de speelruimte/huisvestingscommissie. Aangezien de voorwaarde om de "intentie tot fusie" om te zetten in een daadwerkelijke fusie de beschikbaarheid van goede speelruimte is. Graag overleggen we met de gemeente over het perceel naast het gebouw aan de Schiedamseweg om dat geschikt te krijgen voor gebruik, en het liefst ook een stuk afsluitbaar te kunnen maken zodat we er ook nog wel eens een weekje wat kunnen laten staan. Vanuit deze commissie worden hier plannen voor ontwikkeld en gaan we met de gemeente om tafel zitten.



De nieuwe das

Als twee scoutinggroepen de intentie hebben om samen te gaan, hoort daar een nieuwe das bij. De afgelopen weken hebben alle bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts én vrijwilligers een das mogen ontwerpen en ingeleverd. Een commissie heeft hier de vier beste inzendingen uit gekozen. Deze vier ontwerpen zullen aan de vrijwilligers voorgelegd worden om hier de nieuwe das uit te kiezen:

De eerste das is een samenvoeging van de huidige dassen: het zwart van de Scouting Tono-groep en de oranje bias van de Scouting Taizé-groep. Deze das is door meerdere personen ingediend. Een van de indieners heeft ook een koppeling gemaakt tussen de das en een van de voorgestelde namen voor de fusiegroep. De kleuren die bij deze naam horen komen terug in de das.

De tweede das is cyaankleurig en heeft twee goudgele lijnen op de das. Cyaan wordt gezien als een kleur die water, lucht en aarde met elkaar verbindt. Het symboliseert onze verbondenheid met de natuur en de wereld om ons heen. Het goudgeel verwijst naar de zon die al het leven inblaast en staat daarmee tevens voor de hoopvolle toekomst waar wij bij onze jeugdleden aan bij willen dragen. De twee lijnen symboliseren dan nog verleden en toekomst, en hoe de lijnen uit het verleden doorlopen naar een goede, mooie en hoopvolle toekomst. De indiener heeft ook aangegeven dat deze kleuren mede gekozen zijn omdat met deze kleuren de daskleuren prima terug kunnen komen in de huisstijl van de groep, als er voor de fusiegroep een huisstijl ontworpen moet worden.

De laatste twee dassen zijn niet ingediend met een motivering waarom er voor deze kleuren is gekozen. Als wens vooraf is gesteld dat de voorkeur uitgaat naar een das die niet alleen mooi is, maar ook binnen Nederland enigszins uniek. Van deze vier dassen worden ook stoffen exemplaren gemaakt. In het gebouw aan de Sweelincksingel staan paspoppen met de vier verschillende kleuren scoutfits (bevers, welpen, scouts en explorers/roverscouts). Loop gerust eens naar binnen en bekijk de voorbeelddassen eens, en hoe ze staan bij de verschillende scoutfits.

De vrijwilligers zullen zich binnenkort over deze dassen buigen en een keuze maken.



De nieuwe naam

De bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts en vrijwilligers mochten ook voorstellen doen voor een naam voor de nieuwe fusiegroep. Veel voorgestelde namen zijn verschillende combinaties van de huidige namen van de beide scoutinggroepen. Daarnaast zijn er ook geheel nieuwe namen bedacht.

Uit deze namen heeft een commissie 7 kandidaat-namen geselecteerd. Ook deze namen zullen voorgelegd worden aan de vrijwilligers. Tijdens een overleg binnenkort gaan de vrijwilligers kijken of ze hier een keuze uit kunnen maken.

In de media

Het 90-jarige bestaan van de Scouting Tono-groep trekt ook de belangstelling van de media, net als de intentie tot fusie van de Scouting Tono-groep en de Scouting Taizé-groep. Van verschillende kanten zijn er artikelen geplaatst in kranten of online nieuwssites. Daarnaast zijn er enkele verzoeken tot interviews binnen gekomen.

Nog in april is het 't Algemeen Dagblad, katern Waterweg, dat schrijft over de komende fusie. Aanleiding is de verkoop van het gebouw aan de Sweelincksingel door de gemeente. Richard Spruit (Dolfijn) vertelde over de perikelen en over de wensen die wij als twee scoutinggroepen hebben om het terrein bij het gebouw aan de Schiedamseweg te kunnen gaan gebruiken en hoe noodzakelijk dit is, om de intentie om te kunnen zetten in een daadwerkelijke fusie.

Nadat de deelname door de scouts aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) door omroep Twee wordt opgepikt verschijnt in het Nieuwe Stadsblad een artikel over het jubileum en onze wensen rond speelruimte als voorwaarde voor de fusie. Omroep Twee maakt opnamen van een interview over het jubileum. De reportage hiervan is een week lang op Twee uitgezonden (www.ditistwee.nl) en is te vinden op de website van de Scouting Tono-groep. Ook hier komt de intentie tot fusie aan de orde en wordt er gesproken over de voorwaarden die wij noodzakelijkerwijs moeten stellen: een scoutinggroep heeft een geschikte speelruimte nodig bij het gebouw aan de Schiedamseweg.

Over dat jubileum houdt Omroep Twee ook een studiointerview met Richard Spruit. Dit wordt live uitgezonden. Naast het jubileum komt ook de intentie tot fusie weer aan de orde en waarom wij het nu zo hard nodig vinden om hier als voorwaarde het geschikt maken van speelruimte bij de locatie Schiedamseweg aan te verbinden.

Alle artikelen, reportages en interviews zijn terug te lezen, kijken of te beluisteren op onze website via www.scoutingtono.nl/pers.

Vrijwilligerstekort en verkoop dwingen een besluit af

Scoutingverenigingen in Schiedam willen fuseren

De Schiedamse scoutingverenigingen Tono en Taizé zijn op weg naar een fusie. De scouts van Tono zouden gaan verhuizen naar het onderkomen van Taizé. Daarmee zou in één klap het huisvestingsprobleem van Tono opgelost zijn.



Richard Spruit, voorzitter van Tono, voor boerderij Landvregd. FOTO: P. LOUWERS

Stéphan Reket
Schiedam

Tono is nu gevestigd aan de Sweelinckstraat, op boerderij Landvregd. De vereniging zit daar al jaren op de wip, want de gemeente Schiedam, die eigenaar is van het gebouw, wil van de boerderij af. Enige tijd is er al sprake van de verkoop van Landvregd. De boerderij ging afgelopen najaar daadwerkelijk in de verkoop, maar de gemeente heeft het nu weer van de markt gehaald. Daarvoor later meer.

Richard Spruit, voorzitter van Tono, stelt dat hij inmiddels al een half jaar in gesprek is met zijn collega-bestuurders van Taizé. Het is voor scoutingverenigingen best lastig om vrijwilligers te vinden en om die redten zijn we met elkaar in gesprek gegaan om samen te werken. De gesprekken gaan richting een fusie", aldus Spruit.

"De verstandhouding tussen de twee verenigingen is uitstekend. Met een fusie zou het huisvestingsprobleem van Tono ook opgelost zijn. Spruit: "We weten al heel lang dat we hier weg moeten. De gemeente er altijd dat we niet op het terrein mochten blijven, omdat Landvregd anders moeilijker was om te verkopen. Taizé is gevestigd aan de Schiedamseweg en heeft de beschikking over een clubgebouw.

Toestemming
Tono wil graag het velde naast dat clubgebouw ook gebruiken, als kampvervalde en speelruimte.

De gemeente Schiedam moet daarvoor nog wel toestemming geven, bovendien zou het stuk grond ook nog bewerkt moeten worden om het geschikt te maken voor deze doeleinden. Ook zou het afgesloten moeten kunnen worden. "Jaar zijn we nu met de gemeente over in gesprek, maar wij denken dat het kan. Het is een geschikt terrein."

Het gebruik van het velde is voor Spruit wel een voorwaarde om daadwerkelijk tot een fusie te komen. "Voor de gemeente heeft het terrein natuurwaarde. Dat is geen probleem voor ons, want wij willen daar niet gaan bouwen en wij zijn als scouting uiteraard bezig met de natuur. Als de gemeente meewerkt, dan zouden Tono en Taizé wel eens kunnen gaan fuseren."

Het liefst was Tono bij Landvregd gebleven, maar dat zit er niet in. Spruit verwacht dat het nog even gaat duren voordat de scouts daadwerkelijk hun spullen moeten pakken. De recentste ontwikkeling is namelijk dat de gemeente Schiedam de verkoop tijdelijk heeft stopgezet. Een half jaar geleden ging Landvregd in de verkoop, met een vraagprijs van 450.000 euro. De koper wordt daarnaast verplicht om de boerderij te restaureren en ook het achtergelege onderhoud moet worden weggevoerd.

Een aantal geïnteresseerde kopers deed een berichtiging, bracht ook daadwerkelijk een bod uit en kwam met een plan. De plannen zijn door maar liefst elf bestuurscommissies van de gemeente Schiedam. Een voorlopige kandidaat werd geselecteerd. Na de voorlopige selectie werd de gemeente door één van de kandidaten erop gewezen dat enkele van de gestelde verkoopvoorwaarden op verschillende manieren uitgelegd zouden kunnen worden", aldus een woordvoerder van de gemeente. De gemeente vindt eigenlijk dat de voorwaarden correct zijn, maar ze wil elke schijn en discussie voorkomen.

Verkoopprijs
"Daarom is besloten op dit moment de verkoop in te trekken, de verkoopvoorwaarden te heroverwegen en daarna de verkoop weer te gaan opstarten." Voor de zomer zou Landvregd dan weer in de verkoop moeten gaan. De nieuwe vraagprijs is nog niet bekend.

Als de gemeente meewerkt, dan zouden we wel eens kunnen gaan fuseren
- Richard Spruit

Schiedamse scouts vieren 90e verjaardag



In 1921 werd de Scouting Tono-groep opgericht. Dat was 1934 werd de scoutinggroep de vrijwilligers van de Scouting Tono-groep onlangs het 90-jarig jubileum vieren.

Het gebeurt niet zo heel vaak dat een vereniging de 90 jaar haakt. Bijna was dat de Scouting Tono-groep ook niet ge- als waterscoutinggroep voor meisjes moest de groep al snel stoppen. In 1934 werd de groep heropgericht. Dit keer Nu, 90 jaar later, is de Scouting Tono-groep een levende, gezonde scoutinggroep. De vrijwilligers trokken naar Wassenaar om het 90-jarig bestaan uitbundig te vieren.

'HET GEBEURT NIET ZO VAAK DAT EEN VERENIGING DE 90 HAALT'

"De bedoeling was een groeps- kamp met alle leden", zo be- beverleider bij de Scouting Tono-groep. "Het bleek alleen dat zelf vakanties gezinnen dan. We hebben dit toen snel omgezet naar een jubileum- weekend voor de vrijwilligers. Op 6 juli vieren we alsnog het 90-jarig jubileum met de ge- Vrijwilligers

Fuseren
De Scouting Tono-groep heeft met de Scouting Taizé-groep dat er bij de locatie van de laatste beschikking komt over goede spel- en speelruimte te hiraan wil mee werken.

Ook al is de Scouting Tono-groep een gezonde, groeiende groep, meer vrijwilligers zijn van altijd welkom. "Elke week is weer een feestje", zo volgt de 20-jarige Bram. "Voor de kinderen van de Scouting Tono-groep orga- niseren we uitdagende acti- viteiten waar ze veel plezier aan hebben, en ongemerkt tend leuk om te doen. Ontzet- tere heeft kan een e-mail no.nl. Dat gaan we in over- leg om na te gaan wat er goed bij jou past en voor jou leuk

Belangstellenden kunnen ook rondkijken op www.scoutingtono.nl.

Een stukje geschiedenis ...

Komt de Tono terug?

In 1920 richtte mevrouw Julie Laurence (Liesbeth) Redeke-Hoek de INKA-groep op in Den Helder; een waterwerkgroep voor meisjes. Binnen het Nederlands Padvindster Gilde was haar stafnaam Ivag: "Ik Vind Alles Goed". Een jaar later richtte haar dochter, Lies Redeke, de Scouting Tono-groep op in Schiedam, eveneens een waterwerkgroep voor meisjes. En haar stafnaam was Tono: "Tob Nooit".

De Tono-groep ging al snel op in een waterwerkgroep in Rotterdam tot zij in 1934 werd heropgericht als landgroep voor meisjes. Samen richtte moeder en dochter in 1939 de Flevogroep op in Utrecht, opnieuw een waterwerkgroep voor meisjes.

De Flevogroep heeft altijd twee vletten gehad met de namen "Ivag" en "Tono". Met deze boten leerden de meiden zeilen. De Tono is de boot met zeilnummer 704 en de Ivag heeft 1937 als zeilnummer. Deze boten blijven in gebruik als de Flevogroep in 1977 op gaat in de Scouting Wilhelminagroep in Utrecht. De andere boten van deze groep hebben de namen van prinsessen.

Dit blijft de situatie tot zo'n twee jaar geleden: de Tono met zeilnummer 704 wordt dan hernoemd in de Prinses Ariane. Helaas geen vlet met de naam "Tono" meer dus.

Echter... binnen de Scouting Wilhelminagroep gaan nu stemmen op om de vlet met zeilnummer 704 toch weer te hernoemen naar de "Tono". Wie weet, komt "de Tono" binnenkort weer terug.

