

TONO TAMTAM

Jaargang 16 - nr.04

April 2017, uitgave 154

BEVERNIEUWS

De bevers hebben op 8 april Duinenmars en dan weer opkomst op 22 april.

DE GLIMWORMPJESKRING

Welpen zijn wolvenjongen. De welpen van de Scouting Tono-groep speelden begin maart dan ook in de Jungle, waar ze weer veel jungledieren ontmoetten. Eén opkomst stond in het teken van Bagheera, waar we veel konden leren van de wijze luipaard. Ook sport kwam ruim aan bod. Het leuke is dat de sportdag-opkomst ook meetelde voor het insigne sport dat de meeste welpen aan het halen zijn.

De laatste opkomst van deze maand stond zelfs geheel in het teken van het behalen van vaardigheidsinsignes. De meeste welpen hebben hun insigne sport gehaald. Daarnaast zijn we begonnen aan het insigne EHBO.

Voor alle insignes geldt dat de welpen die hier thuis mee verder willen gaan een vel mee naar huis kunnen nemen met hierop alle eisen voor het vaardigheidsinsigne. Dat is natuurlijk nog veel leuker dan wachten tot we eens een insigne gaan doen tijdens een opkomst! Kan je lekker zelf aan de slag, en je insigne behalen. Wij zijn benieuwd welke insignes jullie binnenkort allemaal willen behalen. Natuurlijk zijn er ook nog de nodige dagen dat je eventueel na de opkomst mag blijven om aan een insigne te werken. Zie hiervoor de programmabrief.

HET OERWOUDEVENDEL

Er is de afgelopen maand weer van alles te beleven geweest. We begonnen lekker spannend: 2 lokalen waren compleet omgebouwd naar een escape room. Een hoop hints die leidden naar sleutels die op allerlei plekken verstopt zaten, vaak weer achter andere sloten. Het was een hoop zoeken en goed denken, maar met wat hulp en een paar extra hints zijn de scouts er uitgekomen.

Van het ene uitdagende naar het volgende, want daarna stond er een weekendje voor de deur. De vrijdagavond bij licht van een bouwlamp even 2 tenten opzetten: de eerste met hulp, daarna de

2e zonder, als oefening voor de RSW. Daarna nog even gezellig rondom het kampvuur nog wat lekkers klaarmaken. De zaterdag is er een tocht gelopen van iets meer dan 15km, om bij terugkomst een eigen maaltijd te maken: gepofte aardappels met een broodje hamburger. Zondag alles weer afgebroken en ter afsluiting nog even wat knopen geoefend. Aangezien sommige tochttechnieken wat lastig bleken en om ze weer allemaal even door te lopen, was er de opkomst na het weekendje een heel wegennetwerk uitgezet met tape, in het lokaal.

Natuurlijk was er na al het serieuze werk ook weer tijd voor wat gekkigheid in de Villa Achterwerk-opkomst, met bijvoorbeeld de uitdaging "wie maakt de mooiste drol" (van ontbijtkoek, pindakaas en stroop), met om het er nog wat lekkerder uit te laten zien wat appelsap.

VAN AFDELING 425

Sorry, sorry sorry. We waren weer vergeten om een stukje voor de TamTam...

Om ervoor te zorgen dat u toch niets mist, schrijven we deze keer een extra lang stuk! Na de opkomsten met Peter en Marco zijn we zelf verder gegaan met onze bar. Het duurde heel wat opkomsten, overleggen en planken, maar het eindresultaat mag er wezen. Iedereen die heeft geholpen: Bedankt!

We hebben ondertussen ook nog wat 'normale' opkomsten gehad, voor zover een opkomst met een groep explorers normaal kan zijn, natuurlijk. Een van deze opkomsten was de BP-dag, hierbij hebben we onze beloften hernieuwd en met de hele groep spellen gedaan.

Ook hebben we een opkomst escaperoom gehad. Lukas en Sebastiaan hadden van de gehele bovenverdieping een escaperoom gemaakt. We werden geblinddoekt, onze handen werden vastgebonden en we werden met z'n allen in het stookhok gezet. Dit was heel erg knus, maar we hebben de uitgang gevonden. Lukas en Sebas, heel erg bedankt voor deze leuke gezellige opkomst!

Verder hebben we een bijdrage geleverd aan NL-doet. Een paar van ons waren nog bezig met de afwerking van de bar, en de rest kon zijn/haar handen uit de mouwen steken en hierbij helpen. Wat er verder nog aan gaat komen? Ja, dat is best veel. We gaan nog een autowasstraat organiseren, over de datum zijn we het nog niet helemaal eens. Verder gaan we nog 2 weekendjes houden, waarvan 1 voor het openen van onze bar, we gaan meelopen met de Duinenmars en vlaaien bakken!

VAN DE STICHTING

De NL-doet dag was weer een groot succes. Begin maart verzamelden heel wat ouders zich om in en om het groepshuis te klussen. Reparaties zijn uitgevoerd, de ramen zijn weer geveerd, en het nodige is ook weer eens netjes opgeruimd. Graag vraag ik ook apart aandacht voor de ploeg met (voornamelijk) moeders die flink bezig is geweest met het boenen van de centrale ruimtes, zemen van ramen etc. Alle klussers: bedankt!

Hiernaast is het stichtingsbestuur nog steeds bezig om overleg met de gemeente Schiedam van de grond te krijgen over het noodzakelijke onderhoud aan het dak. Hier zijn de eerste, kleine, stapjes gezet, maar is er nog een lange weg te gaan.

De Sponsorkliks actie, waarbij u gratis de Scouting Tono-groep kunt sponsoren door bij online aankopen aan te geven dat u de Scouting Tono-groep wil sponsoren, staat inmiddels op een (potentiele) opbrengst van € 23,57. Ook gratis sponsoren? Via www.scoutingtono.nl kiest u de online winkel van uw keuze. De winkel krijgt deze keuze doorgegeven, en draagt een kleine commissie af aan de Scouting Tono-groep. Van harte aanbevolen!

VAANDELS EN VERHALEN

We gaan meedoen aan een heel leuk project! Stichting Mooiwerk en het Stedelijk Museum Schiedam hebben het project Vaandels & Verhalen. Daarin kunnen verenigingen uit Schiedam een eigen vaandel maken, onder begeleiding van professionele kunstenaars in het atelier van het Stedelijk Museum.

We hebben een brainstormavond gehad in het groepshuis over wat de scouting Tono-groep is en daarbij kwamen woorden als samen, vaardigheden, vrienden maken, gezelligheid,

kampvuur, traditie, buitenleven en uitdagen voorbij.

Het vaandel mag een robuuste uitstraling krijgen en daarbij willen we gebruik maken van moderne technieken. En daar hebben we jullie hulp bij nodig!

Op 3 avonden gaan we aan de slag in het atelier: 19 april 19.30-22.00: brainstormen met de kunstenaars;

23 mei (let op deze datum is nog onder voorbehoud) 19.30-22.00 uur: maken van het vaandel,

31-5 19.30-22.00: afmaken van het vaandel.

Daarnaast is er vast nog een en ander te maken buiten deze avonden om, maar dat weten we eigenlijk pas zeker na de eerste avond in het atelier. Dat zullen we natuurlijk aan jullie laten weten!

Iedereen mag iedereen aansluiten, er is per avond in het atelier plaats voor ongeveer 3 mensen. Aanmelden kan door te mailen aan vaandels@scoutingtono.nl. Ook als je maar op één van de drie avonden kan/wil, ben je van harte welkom!

In september gaan alle deelnemers van het project, dus alle 74 verenigingen uit Schiedam, meelopen in de optocht vanuit het Stedelijk Museum door Schiedam heen.

Hebben jullie vragen, wil je iets meer weten of wil je laten weten dat je meedoet? Mail ons! vaandels@scoutingtono.nl



Activiteitenkalender

- 8 April. Duinenmars
- 19 April. Brainstormsessie met kunstenaars
- 4 Mei Dodenherdenking
- 23 mei. Maken van het vaandel
- 31 mei. Afmaken van het vaandel
- 8 t/m 11 juli. Kamp Explorers
- 5 t/m 12 aug. Kamp Scouts

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van april: van harte gefeliciteerd!

- 9 M. Overheul. Plusscout
- 20 Brian Quandt (17). Explorer

