

# TONO TAMTAM

JAARGANG 8 - NR.5

MEI 2009, UITGAVE 79

## VERJAARDAGSOPKOMST

Op 28 maart was het tijd voor onze 2e grote jubileumactiviteit: de verjaardagsopkomst! De week ervoor hadden we al de reünie gehouden, maar omdat jullie daar niet bij waren, moesten we uiteraard met jullie ook nog een feestje vieren. En dat hebben we dan ook maar gelijk goed gedaan!

We zijn begonnen met een installatiemarathon. Maar liefst 2 complete speltakken (Scouts en Stam) werden geïnstalleerd, al met al een hele klus. Na het opzeggen van de nodige beloftes en het opspelden (of onthullen) van alle speltaktekens en naambandjes, was het tijd voor het volgende onderdeel, namelijk het onthullen van ons nieuwe gevelbord. Hiervoor was niemand minder dan het nichtje van onze oprichtster langsgesproken, mevrouw Miriam Redeke. Vervolgens had ze voor ons allemaal gebak meegenomen, wat we uiteraard direct hebben opgegeten, aangezien we een feestje aan het vieren waren. Ook kregen Schorre en Dolfijn van haar nog een speldje en oorkonde omdat ze resp. 10 en 30 jaar lid waren van de groep. Al met al een hele mijlpaal!

Hierna zijn we het Tono-geschiedenis spel gaan doen. In de spelvorm ren-je-rot moesten verschillende groepjes vragen over de groep beantwoorden. Het was een close-finish tussen 2 groepjes, maar uiteindelijk hadden we toch een duidelijke winnaar.

Hierna zijn we nog even creatief gaan doen met verf en een tegeltje. Iedereen kreeg een tegeltje en moest daarop iets schilderen wat te maken had met de groep en ons jubileum. En we moeten zeggen dat er hele mooie creaties uit zijn gekomen! Binnenkort gaan we tegels een mooi plaatsje in het groepshuis geven, zodat iedereen ze kan bewonderen.

We hopen dat iedereen een leuke verjaardag heeft gevierd. Op naar onze volgende activiteit: het groepsweekend!! Vergeten jullie je niet op te geven??

## FLESSENACTIE

75-jaar oud, dat moet natuurlijk gevierd worden! En wel met een groepsweekend voor alle leden. Maar een feestje kost geld, veel geld. Om de kosten voor het groepsweekend toch een beetje acceptabel te houden is in februari de flessenactie gestart.

Zaterdag 18 april was het dan zo ver: de Kabouters en Welpen zouden de eerste keer flessen in gaan leveren. Om te beginnen maakten we met tafels een groot vak waar we alle flessen in konden storten. Natuurlijk wilden we wel eerst nog even op de foto met deze enorme stapel! Hierna gingen de flessen per 20 in zakken. De zakken en de bierkratten die we ook hadden, sleepten we hierna naar de Bas van der Heijden. En dat viel nog niet mee!

Bij de Bas aangekomen was het best druk. De Bas was namelijk net open, omdat ze de hele ochtend een pinstoring hadden gehad. Gelukkig had de manager van de Bas nog wel even tijd om onze flessen in ontvangst te nemen. We hadden maar liefst 186 flessen, 8 kratten met bierflesjes en 56 losse bierflesjes ingeleverd! Dat alles heeft een waarde aan statiegeld van € 83,30. Echter, de manager van de Bas van der Heijden was zo vriendelijk om maar liefst € 100,= uit te betalen. Een extra cadeautje van de Bas van (bijna) 25%! Natuurlijk waren we daar heel blij mee. Op de thermometer in de gang is deze eerste stand te vinden.

We mochten de flessen zelf in de containers in het magazijn gooien. Zo hoefden niet alle flessen een voor een door de flessenautomaat. Dat zou wel erg lang duren, natuurlijk!

De flessenactie gaat nog gewoon door! Elke week kunnen de kinderen flessen of kratten inleveren. Wij noteren de aantallen en om de paar weken leveren we de flessen in. De actuele stand komt dan op de thermometer te staan. Op naar het groepsweekend!

## INSIGNES

Zaterdag 2 mei heeft een aantal kinderen van de Glimwormpjeskring een vaardigheids-insigne gehaald: Martijn en Cheretta haalden het insigne "Communicatie" en Alicia en Mees het insigne "Scouting". Van harte gefeliciteerd! De kinderen die het insigne (nog) niet af hebben kunnen het thuis afmaken. Dit geldt ook voor als je een ander insigne wilt halen.

## INCASSO'S

Door een fout is de incassorun van begin mei helaas niet uitgevoerd. Het stichtingsbestuur kijkt nu of we later deze maand alsnog de incassorun uit kunnen laten voeren. Op deze wijze wordt de contributie alsnog geïnd, met zo min mogelijk overlast voor alle betrokkenen. Helaas dus wel even wat later in de maand. Als u nog vragen heeft over de incasso's kunt u mailen met Jan Lemmen, onze penningmeester via [penningmeester@scoutingtono.nl](mailto:penningmeester@scoutingtono.nl).

## KLUSSENDAG

In de vorige Tono Tamtam kondigden we al de klussendag aan in juni. Helaas blijkt er een fout in de datum te zijn geslopen. De juiste datum moet 20 juni zijn. Excuses als u de verkeerde datum vast voor ons had gereserveerd. U ontvangt van ons nog een uitnodiging, maar houdt de (juiste) datum vast vrij!

## GLIMWORMPJEKRING

Ook de komende periode gaan de Kabouters en Welpen weer veel leuke dingen doen. Al volgende week, 16 mei, is er een bijzondere opkomst: bij mooi weer gaan we naar de waterspeeltuin in Delft. Hier kan je zwemmen, spelen in en om het water en lekker nat worden. Let even op: om 10:00 uur vertrekken we vanaf het groepshuis en daar zullen we om 13:00 uur ook weer terug zijn. Omdat het zwemmen al volgende week is hebben we enkele ouders telefonisch benaderd om voor ons te rijden. Je krijgt hier ook geen aparte brief over, dus schrijf het zwemmen s.v.p. vast direct op de kalender!

Vorig jaar zijn we ook naar de waterspeeltuin geweest, alleen bleek het toen onverwacht slecht weer te zijn. Als het dit jaar te koud is of regent zullen we gaan zwemmen in zwembad de Kulk in Vlaardingen. Ook dan verzamelen we om 10:00 uur op het groepshuis, en zullen hier om 13:00 uur weer terug zijn. Denk aan je zwemkleding!

Een week later zullen we onze kookkunsten uitproberen tijdens een bezoek aan Haverhoek. Dat wordt vast smullen. Ook worden we nog sportief in Holdorp en tenslotte is er natuurlijk het weekend van 4, 5 en 6 juni waarover jullie een aparte brief krijgen.

Op 1 mei jl. is zeer plotseling en op veel te jonge leeftijd ons oud-staflid Mark Keulemans (Keema) overleden. Mark is lange tijd als staf lid aan onze groep verbonden geweest, eerst als Beverleiding, later als Explorerbegeleider. In 1999 heeft hij de groep verlaten, maar is nog wel tot 2006 programmabegeleider Explorers bij de regio Maasdelta geweest. Afgelopen maart is Mark nog op onze reünie geweest. Wij wensen Mark's familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

## ACTIVITEITENKALENDER

4 mei	.....	Dodenherdenking
9 mei	.....	Groepsbestuursoverleg
9 mei	.....	Groepsraad
11 mei	.....	Stichtingsbestuur
15 mei	.....	Bivaktraining DWEK
18 mei	.....	Regioraad
6 juni	.....	Groepsbestuursoverleg
20 juni	.....	Klussendag
4 juli	.....	Vrijwilligersbbq
4 juli	.....	Laatste opkomst
15 t/m 20 aug	.....	Zomerkamp K/W's

## VERJAARDAGSKALENDER

De jarige jet van mei, van harte gefeliciteerd!

31 Fransien Dröge (52) ..... Plusscout